

Leve het zevenblad

Ik ben een fan van de columns van Nico van Straalen in het tijdschrift Bodem. In het laatste nummer schrijft Nico over zijn strijd tegen het zevenblad in zijn tuin. Ik benader het plantje in mijn tuin heel anders!

Tijdens mijn studie aan de Landbouwniversiteit volgde ik het vak Onkruidkunde. Daar leerden wij onkruiden te bestrijden. Ik had het idee dat de chemische bestrijding schadelijk zou zijn voor de bodemkwaliteit en wilde er daarom meer van weten. De colleges begonnen met de definitie van een onkruid: dat is een plant die op een bepaalde plaats en tijd ongewenst was. Zo is een tulpenbol in een aardappelveld ongewenst en een aardappel in een tulpenveld ook. De gewenstheid van een plant verschilt dus per plaats en per periode. Zo kan een kruid zomaar in een onkruid veranderen, en een onkruid in een kruid.

Nico heeft het zevenblad in zijn tuin ongewenst verklaard en gaat daarom de strijd aan. Ik heb me dit voorjaar voorgenomen de strijd tegen het zevenblad op te geven en het daarom gewenst te verklaren. Die strijd kan ik in mijn zware kleigrond toch niet winnen. De grond is of te nat of te droog om te bewerken. Ik ben daarom blij met alle planten die het goed doen, of het nu in de ogen van anderen onkruid is of niet.

Zevenblad heeft veel voordelen en daar focus ik op. In de maand juni staat het prachtig te bloeien, in een tijd dat de andere planten vooral nog groen zijn. Je hoeft er niets voor te doen, het komt vanzelf op. Daarbij komt nog dat je de plant kunt eten, als een soort spinazie. Dat is goed om te weten voor als de crisis nog verder toeslaat!

Het zevenblad zou ooit geïmporteerd zijn door de Romeinen toen zij ons zompige land bezet hielden. Misschien is het verwijderen van de plant wel in strijd met het Verdrag van Malta.

Ik ben benieuwd naar het succes van de strijd van Nico tegen zijn zevenblad. Ik hoop dat hij ons op de hoogte houdt.