

Mijn column nummer 103

### **Vroege vogels**

Eind jaren tachtig verscheen een fotoboek met beelden van prachtige natuur op verontreinigde grond. Uit angst bleef de mens daar een tijdje weg, waardoor de natuur alle kansen kreeg. Zou het effect van de mens schadelijker zijn dan dat van verontreinigende stoffen? En zo ja, moet de mens dan maar weg blijven uit de natuur? Voor de natuur zou dat misschien goed zijn, maar voor de mens niet. Onderzoekers van Alterra hebben namelijk ontdekt dat de natuur een heilzame invloed heeft op de mens.

Sommigen vinden de natuur in Nederland maar niets; een eeuw geleden werden daar al geringschattende gedichten over gemaakt. Laten die personen daar dan maar wegblijven. Anderen vinden de natuur fantastisch. Voor hen is het een opsteker dat sommige bomen op de Veluwe duizenden jaren oud zijn, zoals het radioprogramma "Vroege Vogels" bekend maakte.

Volgens het Kabinet gaat het totale ruimtebeslag voor wonen, werken en infrastructuur tot 2030 van 11 naar 16 procent van het bodemoppervlak in ons land groeien. Waar moet die extra ruimte vandaan komen? Voor een deel uit vrijkomend boerenland. Maar dat kan niet alle benodigde ruimte leveren. Dat wordt dus dringen. Moeten we opzij (ten koste van natuur), omhoog (minder populair na 11 september) of misschien toch de ondergrond in (ten koste van ons grondwater)? Een aardig punt om de politieke programma's eens op na te lezen.

"Vroege Vogels" meldde verder dat inmiddels ruim vier miljoen mensen in Nederland geld geven aan een natuur- of milieuorganisatie. Zo heeft de mens ook een heilzame invloed op de natuur. Alleen de Vogelbescherming zag haar ledenaantal verminderen. Jammer voor de echte vroege vogels! Gelukkig zijn er dankzij de bagger in Noord-Holland toch weer kansen voor de rietzanger, de kleine karekiet en de rietgors. Echt waar... u kunt het nalezen in deze Nieuwsbrief.