

Mijn column nummer 127

**Wordt 2004 een saai jaar?**

Nog niet zo lang geleden werd je aan het einde van het jaar verrast met enkele kerstpakketten. Dat hoorde er gewoon bij. Een hooggeplaatste ambtenaar bij een van de departementen heeft zelfs zijn kattenluikje groter laten maken, om niet het risico te lopen dat de bezorger het pakket weer meenam als er niemand thuis was. Tegenwoordig krijg je niets, of de vraag aan welk goed doel het bedrag dat vroeger aan kerstpakketten werd besteed moet worden geschonken. Jammer, jammer, jammer. Het is logisch dat de gulle gevers geschrokken zijn van de publiciteit rond de bouwfraude. En natuurlijk van uitspraken over 'smeren en fêteren'. Het is niet anders. De maand december zal voortaan ethischer, maar wel saaier zijn dan in het verleden.

Aan het begin van dit nieuwe jaar was er veel aandacht voor het opwarmen van de aarde. Binnen vijftig jaar zal daardoor een kwart van de landdieren en -planten zijn uitgestorven. Dat voorspelde een internationaal team wetenschappers in het tijdschrift Nature. En daarmee wordt het een stuk saaier op aarde. Bij het lezen van dit bericht moest ik even denken aan het nieuws vijftientig jaar geleden. Toen druppelden de eerste berichten binnen over de zure regen, veroorzaakt door de industrie en de landbouw. Die zou massale bossterfte tot gevolg hebben, wat gelukkig niet is uitgekomen. Wel zijn veel planten die van een voedselarm milieu houden verdwenen, ten gunste van planten die beter in een voedselrijk milieu gedijen. Nu gaat het om het verdwijnen van soorten als gevolg van het opwarmen van de aarde. Professor de Haes, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Leiden, verwacht dat alles wat kenmerkend is voor specifieke landschappen gevaar loopt. Ratten en onkruiden zul je volgens hem wel in steeds grotere aantallen aantreffen. Om te laten zien dat het menens is, zou het goed zijn om jaarlijks de datum van de eerste bloei van bekende plantensoorten als het sneeuwkllokje te publiceren en te vergelijken met het verleden. Dat zal echter onvoldoende zijn om het tij te keren.

Met ingang van het nieuwe jaar is het verboden op stations en in treinen te roken. Verstokte rokers zullen het hier moeilijk mee hebben. Ik zat eens in de trein met Peter de Ruiters. Hij ruikt in de trein, als hij moet kiezen, liever wiet dan friet. Voor mij ligt dat precies andersom. Dit boeiende gespreksonderwerp behoort inmiddels tot het verleden. Zou het echt een saai jaar gaan worden?