

Mijn column nummer 171

Bodemcanon en vrede

Het Nobelcomité voor de vrede beloonde Al Gore voor zijn boek en zijn documentaire over klimaatverandering. Daarmee bereikte hij dat er wereldwijd een publieke discussie over dit onderwerp losbarstte. In Nederland was milieu lange tijd uit, maar plotseling weer in.

Niet iedereen deelt de visie van Al Gore en van het VN-panel voor klimaatverandering dat ook in de prijzen viel. Er zijn zogeheten klimaatsceptici. Het NOS Journaal noemde Salomon Kroonenberg zelfs een Gore scepticus. Wie zou er gelijk hebben? Al Gore of de sceptici? Of allebei voor een deel? Het Britse weekblad New Scientist heeft dit voorjaar de belangrijkste punten van de klimaatsceptici op een rij gezet, ontzenuwd en van nuances voorzien. Handig om paraat te hebben!

Er zijn ook bodemsceptici. Zij vinden elke euro die aan bodemverontreiniging wordt besteed weggegooid geld. In het voorjaar werd ik door een bodemscepticus geïnterviewd voor het blad Natuur, Wetenschap en Techniek. Hij had zich vooral laten inspireren door de Groene Rekenkamer. Die had bijvoorbeeld opgeschreven dat de Nederlandse overheid jaarlijks miljarden euro's verspilt aan het nutteloos verwijderen van natuurlijk voorkomend arsenicum uit de bodem. Dit punt kon ik snel ontzenuwen. Iets meer tijd had ik nodig voor een goede reactie op de stelling dat er nog nooit iemand was doodgegaan aan bodemverontreiniging.

Het lijkt mij nuttig de steeds terugkerende punten van de bodemsceptici te verzamelen, daar eventueel van te leren en waar nodig te ontzenuwen en van nuances te voorzien. Een Handleiding Bodemsceptis zou een mooi onderwerp zijn voor een Bodemcanon, die Bodemplus misschien gaat uitbrengen.